

In aansluiting op de preken bij Rom.5,6, en 13 (verslaving) stonden we stil bij Genesis 3 en Mat.27: over schaamte en kleding.
 We zongen tijdens de doopdienst Psalm 25:1,2, 69:3,5, Gezang 334, 435:1,2,5, Opwekking 518 en 625 en EL 448.

Eén van de grootste problemen bij een verslaving is de schaamte.

Ook niet verslaafde mensen kunnen verteerd worden door schaamte, maar het is de vraag of zij niet toch ook gevangen zitten in welke slavernij dan ook.

Op een kwade dag wilde Adam niet langer in zijn Adamskostuum rondlopen. Hij heeft dan zojuist van de verboden vrucht gegeten.

Daarmee is de intimiteit verdwenen, de verbondenheid verbroken. Adam en Eva verstopten zich. Er komen verwijten en verwijdering: "De vrouw die U mij gegeven hebt." (een dubbel verwijt!). "De slang heeft mij verleid." Alle verbindingen vallen weg. Teleurstelling leidt tot isolement. Je wilt niet meer gezien worden.

Schaamte komt na de schuld en schaamte zit ook dieper.

Schuld: ik doe fout...

Schaamte: ik ben fout...

Schaamte heeft te maken met identiteit. Iemand met schaamte moet anders benaderd worden dan iemand met schuld. Er zijn drie opties voor God in de hof van Eden. Hij kan tegen Adam en Eva zeggen:

- a. Stel je niet aan!
- b. Uit mijn ogen!
- c. Hier heb je kleren.

Schaamte kan alleen doorbroken worden door het isolement serieus te nemen, te doorbreken en te laten merken: ik wil jou niet zien als een uitgekledde zieligerd.

De verloren zoon vindt zichzelf niet meer waard zoon te heten. Laat mij maar dagloner zijn.

Zijn vader laat hem niet uitspreken. Hij roept dat er nieuwe kleren moeten komen en een ring, dat wil zeggen: niets maakt ongedaan dat jij mijn familienaam draagt.

"Jij bent mijn Zoon, de Geliefde!" roept de Vader ook naar Jezus. Als Jezus uitgekotst wordt door de mensen en als zijn identiteit (Koning der Joden) belachelijk gemaakt wordt aan het kruis, worden Hem zijn kleren uitgetrokken (Mat.27:27-37). Niet alleen onze schuld maar ook onze scháámte gaat aan het kruis.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. a. Bespreek de drie opties die God had in de hof van Eden even stuk voor stuk.
 b. Welke van deze drie opties past onze leefwereld het meest toe, vind je?
3. Vind jij nudisme een teken van schaamteloosheid?
4. Schaamte komt van de duivel, want hij wil graag onze verbondenheid breken. Mensen die zich schamen, zijn een heel stuk krachtelozer in de kerk... Bespreek deze stelling eens.
5. Wat betekent het concreet voor jou dat God je schaamte bedekt?
6. "Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig." (Opwekking 625)
 Vind je het veilig bij ons in de gemeente? Ervaar je God als veilig?
 Was en is er veiligheid bij jou thuis?
7. Zijn er situaties denkbaar, waarin God onze schaamte juist tevóórschijn wil halen?
8. Voor wie meer wil.
 - a. Lees Hebr.12:2. Wie kan vertellen wat er allemaal zo schandelijk was aan dat kruis?
 - b. Wij zullen uit onszelf de schande nooit zoeken. En Jezus? Weet je daar teksten bij?
 - c. Lees in vervolg op vraag 6 eens in de profeten. Wat zeggen die over schaamte?